

NIGERIAN SCAM 2.0

Dinsdag 10 juli 2018 kreeg ik op Facebook een vriendschapsverzoek van ene Robert Batterman, zo te zien een wat oudere Londense advocaat. Ik ken de man niet, maar ik krijg wel vaker zulke verzoeken omdat mensen dan bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in volksverhalen en vertelcultuur. Ik zag dat Batterman ook bevriend was met twee (nu nog maar één) van mijn betrouwbare Facebookvrienden, dus het leek me wel in orde en ik heb het vriendschapsverzoek geaccepteerd.



Tegen de avond kreeg ik een bericht via Messenger van deze Batterman, in het Nederlands:

ROBERT BATTERMAN

DI 22:32



Hallo, Theo Meder. Ik ben een advocaat die wijlen Alain Meder vertegenwoordigt. Ik heb iets belangrijks om met je te bespreken. Vriendelijk schrijf me op mijn privé e-mail of sms me terug. mijn e-mailadres is: rbatterman@proskeuerrosellp.com of battermanproskauer@gmail.com en mijn mobiele nummer is: +447452304009

Nu gingen er enkele alarmbellen af.

– Waarom schrijft deze advocaat mij in het Nederlands, terwijl hij blijkbaar geen *native speaker of Dutch* is? De woorden “Vriendelijk schrijf me” zijn een duidelijke Google Translate-fout van de Engelse woorden “Kindly write me”.

– Waarom schrijft Batterman: “Ik heb iets belangrijks om met je te bespreken” en houdt hij geheim wat dat dan is? Je zou toch verwachten dat een advocaat gewoon schrijft: het gaat om een erfenis.

- Wie is Alain Meder? Nooit van gehoord, vast geen familie. Al Googlend kwam ik terecht op Spaanse kranten waarin Alain Meder beschuldigd werd van vrouwenmishandeling. Erg wijlen is hij nog niet.
- Als een advocaat mij iets te melden heeft, verwacht ik een officiële papieren brief thuis of op mijn werk met een duidelijke uitleg. Dat een advocaat mij via Facebook en Messenger benadert voor een belangrijke kwestie, is bij nader inzien hoogst ongebruikelijk.

En toch, en toch...

+44 is wel degelijk een telefoonnummer in Engeland en niet in de Bijlmer of in Nigeria.



Het Londense advocatenkantoor Proskauer Rose LLP lijkt een legitiem ogende website te hebben en daar wordt Batterman's emailadres weergegeven. Het logo van Solicitors Guru linkt door naar een legitieme site over advocatuur. (Maar wie een beetje handig is, kan zo'n webpagina voor een nep-advocatenkantoor best zelf in elkaar flansen. Overigens heeft Proskauer Rose LLP wel een kantoor in London op 110 Bishopsgate; de nep-page heeft het echter over 10 Bishops Square). Wie op internet zoekt naar een advocaat Batterman, die vindt er ook eentje. Alleen, eigenlijk heet hij L. Robert Batterman, en hij werkt voor Proskauer Rose LLP... in New York. Als we foto's gaan vergelijken dan blijkt de 'Britse Robert Batterman' van Facebook (uiterst links) zijn foto's te hebben geleend van de Amerikaanse L. Robert (Bob) Batterman van het New Yorkse advocatenkantoor.



De Amerikaanse Bob Batterman staat te boek als een "management-side labor attorney".

Laten we nog eens kijken naar de email-adressen van onze Facebook Batterman:

- battermanproskauer@gmail.com → welke professionele advocaat van een advocatenkantoor laat zich nou schrijven op een algemeen gmail-adres? Iedereen kan een adres battermanproskauer aanvragen.

- rbatterman@proskeuerrosellp.com → dat is bij nader inzien ook een verdacht emailadres. Er staat immers niet: proskauer rose llp, maar met een (opzettelijke) spelfout proskauer (het echte adres van proskauer was natuurlijk niet beschikbaar).
- in het webadres van het zogenaamde Londense advocatenkantoor zit dezelfde (opzettelijke) spelfout: <http://proskeuerrosellp.com/solicitors.guru/office/5706-proskauer-rose-llp/index.html>

Ik besloot één van mijn Facebookvrienden (W. Schaap) maar eens te vragen of hij ook zo'n vaag Messenger berichtje had gehad van een Britse advocaat. Want, zo vermoedde ik, het gaat hier mogelijk om een scam. De respons van meneer Schaap bevestigde mijn vermoedens:

“Fijn. Ik kreeg ook zo'n bericht en vond het al verdacht. Wilde vandaag hetzelfde doen als jij, namelijk rondvragen. Ik zal hem blokken.”

Kreeg meneer Schaap ook een bericht over een vermeend overleden familielid zoals Alain Meder?

“Bij mij was het Alain Schaap. Inmiddels gemeld bij Facebook en geblokkeerd.”

Ik vat even samen wat hier aan de hand is:

- Er zit, waarschijnlijk in de UK, een meneer die zich uitgeeft voor de Londense advocaat Robert Batterman, maar het niet is.
- Een deel van zijn identiteit heeft hij gestolen van L. Robert Batterman, de Amerikaanse advocaat.
- Hij heeft ook een Britse Proskauer Rose LLP webpagina gemaakt, die bedrieglijk echt lijkt, maar waarop weer zijn fake Proskauer email-adres staat. Het webadres heeft ook de kenmerkende spelfout.
- Hij heeft een Facebook-pagina aangemaakt en stuurt vriendschapsverzoeken.
- Wie accepteert, krijgt van hem een Messengerbericht over een “wijlen Alain [vul hier uw eigen achternaam in]”
- Wat zeer waarschijnlijk volgt is een upgrade van de bekende ‘Nigerian Scam’: uw overleden familielid heeft een godsvermogen aan u nagelaten, maar er is iets vaags als een ‘clearance fee’ nodig om het geld vrij te krijgen. Of u dat even wil betalen, dan krijgt u daarna een enorm bedrag overgeboekt.
- Alleen, nadat u betaald hebt of al uw bankgegevens hebt doorgegeven, wordt het stil en is uw banksaldo de nodige euros lichter. De Nigerian Scammer dankt u in stilte voor uw donatie.

Deze oplichterij zit veel vernuftiger in elkaar dan de domme emailtjes vol taalfouten uit de periode van de Nigerian Scam 1.0

Wees gewaarschuwd! Nooit ingaan op zulk soort berichten via Messenger, zeker niet als het om een kersverse ‘vriend’ gaat.

NASCHRIFT 1

Ik stuurde de echte Amerikaanse advocaat Robert Batterman een mailtje over de gestolen identiteit en hij reageerde vanaf zijn iPhone: “Thank you. It is a fraud. We are working with authorities .”

NASCHRIFT 2

Op 4 augustus 2018 ontving ik een Messengerbericht van meneer WdW, een wat oudere internetgebruiker. Hij meldde mij dat hij in goed vertrouwen was ingegaan op het bericht van de oplichter ‘Batterman’ en dat hij uiteindelijk voor zo’n 22.000 euro het schip is ingegaan. Zijn schoondochter probeerde zaken nog ‘recht’ te zetten. Graag wilde hij nu ook in contact komen met de echte Amerikaanse advocaat Batterman, omdat die gezegd had dat hij er werk van zou maken. Dit heeft allemaal niets uitgehaald: meneer WdW is zijn geld definitief kwijt.

Een uitgebreide lezing in het Engels over deze casus, met alle details, is [hier](#) te bekijken.